

Γεια σας,

Είμαι πλέον 41 ετών και δεν έχω πρόθεση να γράψω λεπτομέρειες προκειμένου να σας δείξω κάτι που όλοι και όλες γνωρίζουμε.

Ναι, πιστεύω πως όλοι μας είμαστε οι εκλεκτοί στο να σηκώσουμε ένα αρκετά μεγάλο βάρος όμως ως κοιτάξουμε πόσο χειρότερες καταστάσεις υπάρχουν.

Το πρόσωπο της κακής πεθεράς μου σροη το είδα πριν περίπου 10 χρόνια.

Η παλιόγρια ξύπνησε μετά από μια μακρόχρονη περίοδο της ζωής μου γεμάτη στρες και στενοχώρια.

Το 2003 έμαθα το όνομα της και έως το 2007 την πολεμούσα με σύμμαχο τον γιατρό μου και την ομάδα του, αρωγούς την πολύ κοντινή οικογένεια μου και την άρνηση μου να υποταχθώ σε αυτήν.

Όλο αυτό τον καιρό δεν έπαψα ποτέ να εργάζομαι, δεν αποκάλυπα σε κανέναν εκτός όσων σας προανέφερα το τι μου συμβαίνει και είχα αρχίσει να συνηθίζω τον πόνο, τα δέκατα, την ατονία, τις διοιρίες κτλ.

Η δουλειά μου με υποχρέωνε να ταξιδεύω αρκετά εντός και εκτός Ελλάδας οπότε οποιαδήποτε αγωγή μου δινόταν μου ήταν δύσκολο να την ακολουθήσω κατά γράμμα καθώς και την διατροφή μου.

Θα πρέπει να αναφέρω πως ο γιατρός μου προσπαθούσε και εξακολουθεί να προσπαθεί να μην παρεκλείνω των όσων πρέπει να τηρώ.

Το 2007 οι φλεγμονές είχαν δημιουργήσει μια απίστευτη στένωση, δεν έτρωγα σχεδόν τίποτα και μετά από τρεις ημέρες επαναλαμβανόμενων κολικών συνοδευμένων από 40 και πλέον βαθμών πυρετού με πήγαν στο νοσοκομείο όπου μου ανακοίνωσαν πως πρέπει άμεσα να χειρουργηθώ.

Οι μέρες ήταν δύσκολες και ειλικρινά νόμισα πως η ζωή μου είχε τελειώσει.

Μετά όμως την εγχείρηση, και ενώ ακόμα βρισκόμουν στο χειρουργικό τραπέζι λίγο πριν με μεταφέρουν στο κρεβάτι μου, ένιωσα πως πραγματικά ο εφιάλτης τελείωσε.

Σε 10 μέρες βρήκα από το νοσοκομείο και σε 20 μέρες έπιασα ξανά δουλειά αρκούμενος την αναρρωτική άδεια.

Όχι δεν είμαι ηλίθιος, απλά είχα τόσο ανάγκη να νιώσω ξανά ζωντανός που δεν άντεχα να περιμένω.

Από την στιγμή εκείνη άρχισα να κάνω όνειρα ξανά, έκανα διατροφή ώστε να πάρω ξανά τα 25 κιλά που είχα χάσει, βρήκα νέα δουλειά, νοίκιασα ένα όμορφο σπίτι, αγόρασα ένα τζιπ, αγόρασα μια μοτοσικλέτα, γνώρισα μια κοπέλα.

Κάποιο βράδυ σήκωσα το κεφάλι μου στον ουρανό και είπα στον θεό πως δεν είναι εντάξει απέναντι μου, φαίνεται πως τελικά με δοκίμαζε για να μου κάνει το μεγαλύτερο δώρο που έχω ποτέ πάρει.

Σε 5 μήνες θα γίνω πατέρας και δεν έχω καμιά μα καμιά πρόθεση να μην χαρώ το παιδί μου για πολλά χρόνια.

Φιλικά

Θ. Φ.